



‘Fffffffuuuuuuuuut!!!’ fluit de berenleider.
Slaaptijd!

Alle beren trekken naar hun slaappleats.

Teleurgesteld kijkt Berre rond.

‘Een stapelbed,’ moppert Berre.
‘Ik slaap thuis in een heel groot bed.’

Er is een wc en een kleine badkamer.

‘Een douche,’ bromt Berre.
‘Ik neem thuis altijd een bad.’

Berre mist zijn eigen bed en bad.
En Fleur.
Hij mist Fleur.

Die nacht kan Berre niet slapen.

De beer die onder hem in het stapelbed ligt, snurkt hard.

Berre denkt aan Fleur die helemaal alleen in hun grote bed ligt.

Hij mist haar zo hard dat het pijn doet.

Berre drukt zijn neus in de knuffelpop van Fleur.

Hij snuffelt, ruikt haar parfum en sluit zijn ogen.





De volgende ochtend staan de beren vroeg op.
Ook Berre.

Vandaag gaan ze op avonturentocht.
Ze stappen door het bos. Springen over beken.
Lopen over boomstammen.
Picknicken en praten.

Ze klimmen over een hele hoge berg.
Kruipen door een grot.
Zingen en lachen.



