

op een dag heeft vik haast.
sip krijgt geen aai.
en han krijgt geen klop op zijn zij.
vik rent zo de deur uit.
wat raar!
maar dan ziet han iets.
de deur!
de deur van het huis staat op een kier!
door het raam kijkt sip naar han.
en han kijkt naar sip.
hij blaft blij.
'kom gauw, sip!'
sip loopt naar de deur.
'ik kom mee in het huis,' zegt han.
'nee,' zegt sip.
'ik kom mee naar de tuin.'
wat nu?
'ik weet iets,' zegt han.
'ik ruil met jou.
en jij ruilt met mij!'
dat is een puik plan!
sip glipt onder han door.
de tuin in.
en han loopt het huis in.





en dan ... valt de deur dicht!
er zit niks anders op:
sip blijft in de tuin.
en han in het huis.
heel de dag lang.
wat leuk!



han kijkt niet op of om.
hij loopt recht naar de bank.
daar droomt hij al zo lang van!
eerst ruikt hij aan het leer.
hmm ...
het leer ruikt naar vik!
dan legt hij zijn kop op de bank.
zo mals ...
zo zacht ...
zou hij?
ja!
hij wipt op de bank.
dat mag niet.
maar ach ...
voor één keer ...
hij draait rond en rond.
het leer kraakt zo fijn.
dan legt hij zich neer.
in een bol.
wat een fijn nest.
hier blijft hij heel de dag.
o ja!



sip rent als een speer.
heen en weer in de tuin.
hij hapt in zijn vaart naar een vlieg.
hebbes!
hij spurt naar een duif.
ja-hoe!
de duif vliegt op.
plots blijft sip staan.
hij spitst zijn oortjes.
zijn neusje trilt.
ja, hij ziet het goed:
een hond loopt langs het hek!
sip voelt het diep in zijn buik:
hij moet blaffen.
hij moet grommen.
hij moet rennen.
heen en weer langs het hek.
tot de hond weg is.
sip hijgt als een trein.
zijn hart tikt als een bom.
en er is nog zo veel te zien!
hij kijkt in het hok van han.

hee!
daar ligt een bot.
een reus van een bot!
het past niet eens in zijn bek.
maar hij kan er wel aan likken.
o ja!
sip likt zijn tong lam.
wat een feest!

