

# 12.

## PEN-VRIEND

Er hangt een wolk voor de zon.  
De lucht is grijs.  
Maar het is wel nog warm.  
Kat loopt door zijn tuin.  
Hier en daar doet hij een plas.  
Maar hij is het vlug beu.  
Hij weet niet meer wat te doen.  
Hij mist Mus.  
Die vliegt door de lucht.  
En hij mist nog iets,  
maar hij weet niet goed wat.

Mus landt net naast Kat.  
'Hoi Kat,' groet Mus.  
'Je kijkt zo triest.  
Scheelt er wat?'

'Ik mis iets,' zegt Kat,  
'maar ik weet niet wat.'  
'Ik ben er toch,' zegt Mus.  
'Nu wel,' zegt Kat.



'Dus dat is het niet.'  
'Ben je iets kwijt?' vraagt Mus.  
'Nee,' zegt Kat.  
'Je wilt dus iets,' zegt Mus.  
'Iets dat je nog niet hebt.'  
'Hm,' doet Kat.  
'Ik heb heel veel:  
een tuin, een boom, een plek, een kom voer.'



'Maar je hebt nog geen vriend,' zegt Mus.  
'Zou het dat zijn?' vraagt Kat.  
'Het kan,' zegt Mus.  
'Wie weet wil Poes je vriend zijn.'



'Maar ik kan niet naar haar toe,' zegt Kat.  
'Schrijf haar een brief,' zegt Mus.  
'Dan word je haar pen-vriend.'  
'Wat is een pen-vriend?' vraagt Kat.  
'Naar een pen-vriend schrijf je een brief.  
En die pen-vriend schrijft jou dan ook een brief.'

'Wat leuk,' zegt Kat.  
'Maar wie brengt mijn brief naar Poes?'  
'Ik drop die wel in haar tuin,' zegt Mus.  
'O, wat lief,' zegt Kat.

Kat pakt een blad en een pen.  
Hij maakt een frons in zijn kop.  
Na een poos schrijft hij wat op.  
'Lees maar,' zegt hij aan Mus.

*Dag Poes,  
Ik woon op zes.  
Je zag me nog nooit.  
Mijn vacht is zwart.  
De punt van mijn staart wit.  
Mijn snor is kort en stijf.  
Wil je mijn pen-vriend zijn?  
Schrijf me dan gauw weer.  
Kat.*

'Niet slecht,' zegt Mus.  
'Maar er moet meer in de brief.'  
'Meer?' vraagt Kat.  
'Poes weet nu hoe je er uit ziet,' zegt Mus.  
'Maar ze weet niet hoe je bent.  
Schrijf Poes wat je graag doet  
en waar je van houdt.'



En Kat schrijft:

*Waar ik van houd:*

- 1. Ik slaap graag.*
- 2. Ik geeuw vaak en krul dan mijn tong.*
- 3. Ik rek me veel uit.*
- 4. Ik houd van een kom goed voer.*
- 5. Als de zon weg is, ga ik op jacht.*

'Zo goed?' vraag hij aan Mus.

'Mm,' doet Mus.

'Zet er ook nog bij:

Ik doe af en toe een plas.'

'Nee,' zegt Kat.

'Die plas is voor wie niet in mijn tuin mag.

En Poes mag wel in mijn tuin.'

'Juist,' zegt Mus.

'Dan breng ik nu de brief.'



# 13.

## PEN-VRIEND?



Het duurt een poos,  
en dan brengt Mus een brief van Poes.

*Dag Kat,  
In mijn tuin lag een brief van jou.  
Wie bracht hem daar?  
De wind?  
Ik schrijf nu ook een brief.  
De wind pakt hem wel mee naar jou.*

*Woon jij op zes?  
Dat wist ik niet.  
Op acht kom ik af en toe,  
als Hond weg is met zijn baas.  
Maar bij de heg van zes  
stinkt het naar plas.  
Daar kom ik nooit.*

*Ik lees dat je heel knap bent.  
En je bent net als ik,  
hoor maar:*



1. *Ik slaap ook graag.  
Zo word ik mooi.*
2. *Ik geeuw ook vaak en krul dan mijn tong.  
Daar blijf ik mooi van.*
3. *Ik rek me ook veel uit.  
Dan zie je hoe mooi ik ben.*
4. *Ik houd ook van een kom goed voer.  
Maar ik eet niet te veel,  
want dan ben ik niet meer mooi.*
5. *En ik ga ook graag op jacht.  
Maar ik ving nog nooit een mus.  
Ik word heel boos als ik een mus zie.  
Heb jij dat ook?*

### *Poes*

'Poes is dom,' zegt Mus.  
'De wind brengt toch geen brief.'  
'Ja,' zegt Kat.  
'En ze houdt niet van je plas,' zegt Mus.  
'Nee,' zegt Kat,  
'en ze houdt ook niet van jou, Mus.'  
'Nee,' zegt Mus.  
'En dat is pas mis!' zegt Kat.  
'Ik schrijf haar geen brief weer!'

