



De maan sluipt hoog de hemel in.  
Tijd voor wat ochtendgymnastiek!  
Met zijn nagels krassend over de dakpannen  
klimt Draak naar boven.  
Daar voert hij een akelige dans op.  
'Moe-háháháháhá!' lacht hij luid.  
'Geen kind dat nog uit het raam durft te loeren!'











Van dansen krijgt Draak honger.  
Het ontbijt bestaat uit boterhammen met choco.  
Hij smeert er meteen zeventig.  
Zo heeft iedereen ineens gegeten.  
Draak is een échte dierenvriend.  
Hij geeft veel liefde aan zijn dieren.  
Liefde krijg je altijd terug.



Maar let op, makkelijk is het niet.  
Elke ochtend je tanden vijlen, je oren rekken,  
een krokodil gelukkig houden ...  
Het is best hard werken om een goede griezel te zijn!

Soms denkt Draak aan al die andere monsters ...

**ROBOTS VAN MARS**  
**REUZENMIEREN**  
**MUMMIES**

Dan voelt hij zich heel klein.

Misschien moet hij pastaslingers aan zijn mouwen hangen?  
Dan ziet hij er griezeliger uit.  
Zoals in die film over de bloeddorstige reuzenspaghetti!

De vleermuizen vinden het maar niks.









Droevig dwaalt Draak door de gangen van zijn kasteel.  
Misschien heb ik hulp nodig, denkt hij.  
En dan plots, een idee!

Draak snelt naar zijn computer.  
Twintig klikken later heeft hij al een oplossing gevonden.  
'Morgen komt mijn pakje aan,' grijnst hij.  
'De bloeddorstige reuzenspaghetti is verleden tijd.  
Iedereen zal mij de akeligste vinden!'

