

Een kind heeft kleine handen,
kleine voeten, kleine oren,
maar zijn ideeën zijn groots.
Kinderideeën zijn soms reusachtig.
Ze maken grote mensen
aan het lachen en het luisteren,
met hun mond wagenwijd open: ‘Ooh!’



Kinderen willen rare dingen:
schoenen met lichtjes erin,
een suikerspin als ontbijt,
elke avond hetzelfde verhaal.



Ook grote mensen hebben gekke gedachten.
Ze gaan elke dag in bad,
ze eten prinsessenboontjes,
en ze slapen zonder gele hond.
Daar snappen kinderen dan weer niets van.

