



Het is winter.

Kai speelt alleen.

Met Gerda speelt hij niet meer.

Plots ziet hij een slee.

Er zit een vrouw op.

Wat is ze mooi!

Het is .

Ze heeft een warme mantel.

Die slaat ze om Kai heen.

Hmmm, wat is dat zalig warm ...



Kai kruipt op de slee.
Samen rijden ze weg.
De tocht duurt lang.
Erg lang.
Dagen lang.
Ze stoppen nooit.





Gerda zoekt Kai.
De hele winter lang.
Tot het lente wordt.
Ze weet niet meer wat ze moet doen.
Ze gaat naar de beek.
Daar ligt een boot.

Gerda snikt.
'Toe, bootje.
Breng me naar Kai.'
Wat is dat?
De boot beweegt!
Hij vaart!
Hij brengt Gerda weg.
Maar naar waar?