





Oma geeft de oude fiets van papa een lik verf.









Papa koopt een helm in Lizzy's lievelingskleur.

*'Ik ga lekker fietsen,  
ik ga lekker fietsen!'* juicht Lizzy.

Ze zet haar helm op en danst om de blinkende fiets heen.







Lizzy fietst samen met papa naar de balletschool.  
Haar vrienden fietsen haar voorbij.  
Zonder zijwieltjes ga je veel sneller, denkt Lizzy.

