

Muis huilt.
Een traan rolt over haar wang.
‘Muis! Waarom huil je?’ vraagt Draak.
Muis laat haar een dik boek zien.
Het staat vol prenten van ridders.
‘Zie je dat?’ vraagt Muis.
Draak kijkt in het boek en knikt.
‘Valt je niets op?’ vraagt Muis.
Draak knikt.
‘Prenten van ridders,’ zegt ze.
‘Ben je daar zeker van?’ vraagt Muis.
Draak knikt.
‘Ze dragen allemaal een harnas.
Ze hebben allemaal een zwaard.
Het zijn ridders.’

Muis knikt.

Dan barst ze in huilen uit.

Draak begrijpt er niets van.

‘Wat scheelt er toch?’ vraagt ze.

‘Begrijp je dat dan niet?’ jammert Muis.

‘Alle ridders in het boek zitten op een paard.’

Draak kijkt weer in het boek.

‘Nu je het zegt,’ knikt ze.

‘Ze zitten allemaal op een paard.’

Muis huilt nog harder.

‘Ik heb geen paard!’ jammert ze.

‘Ik ben geen echte ridder.’

Draak knikt.

‘Je wilt ook op een paard zitten,’ zegt Draak.

Muis knikt.

Draak zucht.

Draak en Muis gaan naar de stal.

Daar staat Paard.

Draak tilt Muis op.

Ze zet Muis op Paard.



Muis is klein en Paard is groot.
Je ziet Muis haast niet zitten.
'Zie ik eruit zoals de ridders in het boek?' vraagt Muis.
'Bijna,' knikt Draak.
Ze is altijd eerlijk tegen haar vriendin.



'Ju,' zegt Muis.
Paard blijft staan.
'Ju,' zegt Muis opnieuw.
Maar Paard beweegt niet.