



In de klas bogen er allemaal prinsesjes op en neer.
De gymles is zeker al begonnen, dacht prinses Arabella.

Maar het was geen gymles. Het was de 'gracieuze buigles'. En nu was het tijd voor de 'keurig rechtop-lopen-les'.

'Neuzen omhoog, meisjes!' riep de prinsessenjuf. Prinses Arabella vond het boek veel te mooi om alleen op haar hoofd te houden.

