



Hugo roept de dieren van het bos samen.  
Hij vertelt over zijn plan.

Wie wil een kunstje doen?  
Die zet zich op de lijst.



De lijst is al gauw vol.  
Maar wie wordt de baas?

**HET SPEKTAKEL VAN HUGO**

Torens bouwen: konijnen  
en eekhoorns

Ballen gooien: Zwijn

Sterkste dier: Wolf

Dieren doen lachen: Hugo

Dansen op een koord: Hugo

Zwieren door de lucht: Rindier en Ree

De baas:

Kleine beer komt naar Hugo.  
Ze zegt:

IK WIL OP EEN  
KOORD DANSEN.

Je mag de baas zijn, zegt Hugo.  
Dan ben je belangrijk!

GOED DAN ...

MAAR...?  
DAT KAN TOCH NIET ...

zeggen de andere  
dieren in koor.





De dieren gaan aan de slag.  
Ze zijn druk in de weer.  
Eerst warmen ze op.  
Dan komt het echte werk ...

