

Dit boek gaat over jou en over dat putje in je buik.  
O, ik zag hier en daar al heel wat mooie naveltjes, echt waar,  
maar niemand heeft een **NAVELTJE**, zo ribbelrond als dat van jou.  
Ik hou van dat knoopje in je buik, zet mijn mond er zachtjes rond,  
**HAP** lucht en blaas weer uit, mijn lippen heel dicht op je huid.



Dit boek gaat over jou en over je knuffelzachte **HANDJES**.  
O, ik zag hier en daar al heel wat mooie handjes, echt waar,  
maar alleen die van jou wil ik in de mijne.  
En je vingertjes, moet je weten, zijn alle tien om **OP TE ETEN**.

Wees maar niet bang, dat doe ik niet echt hoor,  
schuif maar wat dichterbij, dan lees ik je wat voor.







Dit boek gaat over jou en over je luistergrage **OORTJES**.  
O, ik zag hier en daar al heel wat mooie oortjes, echt waar,  
maar alleen in die van jou fluister ik zo graag lieve woordjes:  
mijn knuffelbeer, mijn krullenkop, mijn schattebol, mijn pollewop,  
je oortjes zijn om in te **BIJTEN**.

