



Mama komt gehaast binnen.
'Kom uit die mand, Katje.' Ze kijkt naar opa.
'Waarom laat je haar in een mand slapen?'
zeft ze een beetje boos.
'Omdat ze daar graag slaapt,' zegt opa zacht.
'Poes slaapt ook in een mand.'

**'Ze heet Katje,
maar ze is geen katje,'** zegt mama.
'Ik heb garnalen voor je,' zegt opa rustig.
'Dank je,' glimlacht mama, want ze vindt garnalen erg lekker,
vooral als opa ze voor haar pelt.





Er verschijnen twee kwetterende meesjes
bij het keukenraam.
Poes stormt naar buiten en Katje volgt haar.
De meesjes zitten nu op een tak,
en poes klimt in de boom.
Katje doet precies hetzelfde.

‘Wat doen jullie?’
roept mama verschrikt.





Au!

Katje ligt op de grond.

‘Zie je nu wat ervan komt!’

Mama's stem trilt. Ze is vreselijk geschrokken. Katje ook.
Gelukkig heeft ze maar een heel klein beetje pijn.
Op haar voorhoofd zit een schram. Het bloedt niet.

