



Maar plots ...

Woesh!

De deur vloog open.
Het was de ene fee
die niet mocht komen.

Ze was woest!

'Ik heb ook wat,' siste ze.

'Op een dag zal het kind zich prikken.

Aan een wiel dat wol spint.

Dan sterft ze.'



Maar er was nog een fee.

Ze gaf het kind nog niets.

'Je zal niet sterven,' zei ze.

'Je zal 100 jaar slapen.'

Een prins zal je wakker kussen.'



was slim.

Hij liet alle wielen stuk maken.

En zo groeide het kind op.

Ze werd erg knap.

En ze wist niets over de vloek ...

